

Wauters Theophilus

Soldaat 2^{de} klas
4^e legerafdeling - 10^{de} Linierement

Zelee 2 oktober 1888
Zelee 24 oktober 1917

Theophilus Wauters wordt geboren te Zelee-Kamershoek op 2 oktober 1888 als 3^{de} kind in het arbeidersgezin van Franciscus en Maria-Victorina Thienpondt. Moeder Thienpondt schonk het leven aan 9 kinderen waarvan ze er 4 verloor voor hun 2^{de} levensjaar.

Militie

In 1908 biedt Theophilus zich zelf aan voor inschrijving in het militieregister. Hij trekt het lage lotnummer 52, maar gezien zijn kleine gestalte, 1,545 meter, wordt de legerdienst 1 jaar uitgesteld. In 1909 dient hij opnieuw voor de militieraad te verschijnen en gezien hij een halve centimeter is gegroeid, wordt hij op 19 mei goedgekeurd.

Volgens zijn militiedossier heeft hij een ovaal gezicht met een scherpe kin en tamelijk grote neus. De huid vertoont kleine littekens ten gevolge de "kleine" pokken. Zijn haar en wenkbrauwen zijn kastanjebruin. Zijn ogen bruin. Hij weegt 52 kg en heeft een borstomtrek van 77 cm.

Op 16 november 1909 treedt hij in actieve dienst bij het 10^{de} linierement, een onderdeel van de 4^{de} legerdivisie met als hoofdkwartier Aarlen.

Twee dagen na zijn inlijving wordt onze Zelenaar reeds opgenomen in het militair hospitaal. Op 13 december 1909 wordt hij naar huis gestuurd wegens een "onvrijwillige" ziekte. In 1910 wordt zijn ziekteverlof voor 1 jaar verlengd. Een jaar later wordt dit verzuim omgezet in onbepaalde duur. Op 3 juni 1912 wordt hij opnieuw onder de wapens geroepen maar voor zeer korte duur. 9 dagen later is hij opnieuw thuis in Kamershoek. Op 6 augustus 1913 is hij opnieuw in Aarlen

aanwezig. Blijkbaar gaat het na al die jaren toch niet zo goed met zijn gezondheid want op 5 september 1913 wordt Theophilus opnieuw met onbepaald verlof naar huis gestuurd.

In december 1913 voert de overheid een algemene reorganisatie van het Belgisch leger door. Op 16 december wordt Theophilus overgeheveld van het 10^{de} linierement naar het depot van de 4^{de} legerafdeling. Enkele maanden later, op 21 maart 1914, gaat hij administratief terug naar het 10^{de} linie, 2^{de} bataljon, 3^{de} compagnie. Dit echter van korte duur gezien hij op 27 april 1914 opnieuw wordt toegevoegd aan het depot van zijn divisie. Zijn stamnummer 55583 wijzigt in nummer 626.

1914

Het beschikbare legerdossier geeft niet aan dat Theophilus op 1 augustus 1914 werd gemobiliseerd. Gezien zijn medisch verleden wordt hij als gereformeerd soldaat beschouwd. Zijn naam op het oorlogsmonument kan gezien als normaal worden aanvaard ondanks dat hij geen enkele dag actief heeft meegestreden tegen de Duitse bezetting.

Bij de slag van Berlare begin oktober heeft hij een aantal Belgische eenheden, waaronder het 1^e bataljon van het 10^e linie voor zijn deur te Kamershoek zien passeren.

De rest van de oorlog verblijft hij in Zelee waar hij op 29-jarige leeftijd overlijdt.

Op zijn bidprentje dat ter nagedachtenis van zijn overlijden wordt uitgedeeld vermeld dat hij soldaat was bij het 10^e linierement.

De dood is verkieslijk boven een leven vol bitterheid, en de eeuwige rust boven eene aanhoudende kwijning.
Eecl. XXX. 17.



TER ZALIGER GEDACHTENIS

van

Theophiel WAUTERS,

zoon van

Frans en Victorine Thienpondt,

soldaat bij het 10^e linieregiment.

geboren te Zele, den 2 October 1888 en aldaar godvruchtig overleden den 24 October 1917.

voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Is iemand onder u ziek, hij hale de priesters der Kerk, en dat zij over hem bidden, hem met olie zalvend in den naam des Heeren, en het gebed des geloofs zal den zieke behouden en de Heer zal hem opbeuren, en indien hij in zonde is zij zullen hem vergeven worden.

H. Jacobus.

Almachtige God, wij danken U, dat Gij hem den tijd vergundet de laatste H. H. Sacramenten te ontvangen. zwaar is de beproeving die Gij ons overzendt; zoo jong, ja nog in den bloei der jaren, ontnemt Gij ons eenen braven zoon; doch wij aanbidden de schikkingen van uwe onpeilbare diepe wijsheid en goedheid. Gij vraagt ons dat offer: uw Heilige Naam zij gezegend!

Bemide Ouders, Broeders en Zusters, indien het pijnlijk is zoo vroeg te sterven, misschien is het gevaarlijker langer te leven.

Jud. VI.

Ik sterf jong in het huis mijns Vaders, maar mijne liefde tot u sterft niet, ik zal u beminnen in den hemel gelijk ik u op aarde bemind heb. Het eenigste dat ik van u nog verzoek is: mij altijd te willen indachtig blijven in uwe gebeden.

H. Hert van Jesus bescherm België. 300 d. afl.

ZELE, DRUK. C. GEENS-VELDEMAN.

Bron

Geboorteakte

Militieregister 1908

Bevolkingsregister 1911-1920

Legerdossier nr. 6040052

Overlijdensregister 1917

Bidprentje verz. Freddy De Krijger