

# Verbeeck Alfred

## 2<sup>de</sup> burgerslachtoffer

Zele 5 mei 1893

Zele 5 september 1914

---

Op 4 september bevindt Zele zich aan de rand van het oorlogsgebied. Enkel de Schelde behoedt onze gemeente voorlopig van het oorlogsgeweld.

De aanwezigheid van Belgische troepen (ter vervanging van de burgerwacht) in het centrum van onze gemeente en de buitenwijken Dijk, Avermaat en Meerskant en de vele vluchtelingen (3000) vooral uit Dendermonde verhogen het angstgevoel onder de bevolking aanzienlijk.

De eenheden van de 11<sup>de</sup> en 14<sup>de</sup> vestingsinfanterie (4 bataljons), 2 eskadrons cavalerie en het 1<sup>ste</sup> bataljon van het 10<sup>de</sup> linie (4<sup>de</sup> legerafdeling) onderleiding van reserve generaal-majoor Warnant waren na hun vlucht uit Dendermonde vergeten de Scheldebrug op te blazen. Reeds in de namiddag zijn er Duitse troepen te Grembergen.

Op 5 september, de dag na de Duitse inname van Dendermonde, sturen de Duitsers in de voormiddag een sterke patrouille "verkenners" uit om de omgeving af te tasten en de posities van de Belgische troepen te bepalen. De Duitse cyclisten<sup>1</sup> volgen de spoorbaan van Dendermonde, via Grembergen, naar Zele.

Aan het station van Zele worden ze opgewacht door een Belgische gepantserde mitrailleurwagen. Deze wagen (Minerva) opent onmiddellijk het vuur doch geen enkele Duitser wordt getroffen. De Duitsers slaan op de vlucht. Rond 13u30 wordt de Scheldebrug te

Dendermonde gedeeltelijk door de Duitsers opgeblazen.



Bij het incident te Zele vallen er 3 gewonden: Alfred Verbeeck en 2 vrienden: een zekere Coppieters en een zekere Ediers. Deze laatsten zijn licht gewond.

Alfred is er erger aan toe. Het gezin Verbeeck-Verhaegen woont aan het station (Statiestraat 6) en in de tuin ontvangt hij de eerste zorgen van de bijgeroepen Dr. Armand Rubbens. De wonde in de leverstreek is zo ernstig dat Alfred per draagberrie wordt overgebracht naar het burgerlijk hospitaal op de Kouter. Om 22u30 overlijdt de 21-jarige ongehuwde onderwijzer Alfred Verbeeck in het burgerlijk hospitaal op de Kouter.

---

<sup>1</sup> Het is de Radfahrerabteilung onder leiding van Leutnant Schaper die met wielrijders van het Reserve-Infanterie-regiment Nr. 31 en Nr. 90 de opdracht heeft gekregen om de spoorlijn bij Moerbeke op te blazen. Het incident met de Belgische Panzerauto wordt pas op 6 september in het regimentsverslag vermeld.

Heer, uw wil geschiede.



**BIDT VOOR DE ZIEL**

van Mijnheer

**Alfred Désiré VERBEECK,**

zoon van wijlen

M<sup>r</sup> ALFONS en van Dam e NARCISSE VERHAEGEN,

geboren te Zele, den 5 Mei 1893, en aldaar  
godvruchtig overleden, den 5 Sept. 1914.

versterkt door de H.H. Sacramenten.

Gelijk eene schitterende ster eensklaps uit den hemel valt, zoo ziet men soms 's menschen leven op eenen keer geeindigd. Zoo was het ook met dezen deugdzaam en voorbeeldigen jongeling, doodelijk getroffen door het moorddadig oorlogstuig, had hij enkel den tijd om met volle bewustheid van zijne aanstaande dood, de laatste H.H. Sacramenten te ontvangen, en op aanraden zijner bedroefde moeder, zijn bloed aan God op te dragen om aan ons verder bloedvergieten en grootere ellenden te sparen.

Vaartwel, duurzame moeder, broeders, zusters en familie, God roept mij tot een beter leven eens zien wij elkander weer, vergeet mij niet in uwe gebeden.

**GEBED.**

God, die de oorlogen verbrijzelt, en de aanvallers van degenen die op u betrouwen, door uwe machtige verdediging veroverd breng hulp aan uwe dienaren, die uwe barmhertigheid afsmeeken opdat wij, na de verdrukking der wreedheid onzer vijanden, U door eene gedurige dankzegging mogen loven. Door Christus Onzen Heer. Amen.

H. Hert van Jezus ik heb betrouwen in U.  
(300 dagen aflaat.)

Zeel, drukk. C. Geens-Veldeman.

Alfred diende in principe zijn legerdienst te vervullen in 1913. De postbeambte werd voor de dienst goedgekeurd, maar bekwam vrijstelling op basis van zijn studies als "leerling-onderwijzer". Indien hij deze studies niet had aangevat, diende hij in principe in 1913 zijn "persoonlijke" legerdienst te vervullen. Deze lichte werd op 27 juli 1914 gemobiliseerd en Alfred had toen onze gemeente verlaten... De vraag stelt zich of hij de "vreselijke" oorlog als soldaat zou hebben overleefd.

