

Van Doorselaere Petrus-Alphonsus

Zelevan 18-11-1878

Ruhr (Frankrijk) 17-11-1917

Opgeëiste Zivl Arbeiters Bataljon 32

Petrus-Alphonsius Van Doorselaer is de zoon van 44-jarige arbeider Emmanuel-Jacobus en de 39-jarige klermaakster Adelaida Buyle. Hij wordt geboren te Zele-Dijk op 18 november 1878 om 3 uur 's nachts. Hij luistert naar de roepnaam Alfons.

Alfons dient zijn legerdienst in 1898 te vervullen. Hij wordt in het militieregister van Zele ingeschreven. Hij is schippersgast, meet 174 cm en zijn kennis rijkt verder dan lezen, schrijven en cijferen. Hij trekt het lotnummer 282 waardoor hij wordt vrijgeloot. Door de vrijloting wordt hij niet opgeroepen bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Zijn militieklasse behoort tot de oudste militieklassen. Is dit een geluk bij een ongeluk?

Alfons wordt op 1 december 1916 door de Duitsers aangehouden en samen met ongeveer 144 Zelenaars op transport gezet naar een "onbekende" bestemming. De Zeelse bevolking van mening dat hun mannen in Duitsland gedwongen worden tewerkgesteld. De trein vertrekt in Dendermonde en heeft als bestemming het kamp te Billy-sous-Mangiennes in het departement Meuse (Frankrijk). Alfons maakt deel uit van het ZAB nr. 32 (Zivl Arbeiters Bataljon). Deze "werkloze" burgers worden achter Verdun ingezet om aan de verdedigingslinie of de Hindenburglinie zware arbeid te leveren in onmenselijke omstandigheden.

Op het ogenblik van zijn arrestatie is Petrus gehuwd met kantwerkster Aldegonda D'hooge (°Zele 10-09-1879). Hij is brouwersknecht/herbergier van stiel in de Padwegel 10. Het gezin telt 4 kinderen: Josephina (°Zele 15-08-1907), Emerentia (°Zele 24-08-1909), Martha (°Zele 17-08-1910) en Emmanuel (°Zele 12-07-1914).

Van Doorselaer Mathildis (°Zele 23-01-1899) woont eveneens in.

Op 11 december 1917 schrijft burgemeester dokter Armand Rubbens een brief aan de familie waarin hij meedeelt dat Alfons op 17 november 1917 te Ruhr is overleden. De familie denkt waarschijnlijk aan de Ruhr in Duitsland. Dit is niet correct. De correcte plaats van overlijden is Longuyon (Frankrijk) in het kamp van Billy-sous-Mangiennes.

Onze Zelenaar zou 3 dagen later op het kerkhof te Piennes/Pierrepont worden begraven.



Graf 586 te Pierrepont

Na de oorlog wordt de Rechtbank van Oorlogsschade opgericht. Volgens het vonnis van 9 april 1920 is Alfons ziek geworden door

de vele mishandelingen en ontberingen en is aan de gevolgen ervan overleden. Aan de weduwe wordt jaarlijks een weduwentoeelage van 800 frank. Voor elk kind wordt - tot aan hun 16^e verjaardag - een vergoeding van 300 frank uitgekeerd. De vergoeding voor de kinderen zal respectievelijk op 15-18-1923, 24-08-1925, 27-08-1926 en 12-07-1930 stoppen. De eerste betaling voor de periode 17-11-1917 tot 31-12-1920 bedraagt 6244,43 frank.

Later zal het dossier nog eens op basis van nieuwe wetgeving bij de Rechtbank van Oorlogsschade worden in gediend en in 1952 voor de Invaliditeitscommissie.

Bronnen

COENE Frank foto's
DE KRIJGER Freddy, bidprentje
GEMEENTEARCHIEF Zele
Rechtbank van oorlogsschade nr. 23366
QUINTYN Etienne, Zele tijdens de Grootte oorlog, blz. 206 en 212

O Jezus, heb medelijden met die talrijke huisgezinnen die van hun hoofd beroofd zijn; heb medelijden met het arme Europa, door zoovele rampen geslagen.

†

TER ZALIGER GEDACHTENIS VAN
Petrus-Alphonsius Van Doorselaer
echtgenoot van
Aldegonda D'HOOGHE,
geboren te Zele, den 18 November 1878 en overleden
aan den Rühr (Frankrijk) (opgeëischte werklooze)
den 17 November 1917.

Vóór korten tijd nog bloeide een benijdenswaardig huisgezin; een zorgvuldige neerstige huisvader maakte vrouw en kinderen gelukkig, alles voorspelde eene blijde toekomst. En thans? De mensch, zegt de heilige man Job in zijne ellende, komt op als eene bloem en wordt vertreden, hij vlucht als eene schaduw en blijft nimmer in den zelfden staat. Job. XIV. 2.

Hoe stipt is die beschrijving thans verwezentlijkt? De wreede dood heeft een slachtoffer te meer gekozen bij die ontelbare huisvaders en jongelingen, die door den noodlottigen oorlog uit hunnen huiselijken kring verbannen werden, om te gaan werken, lijden en sterven misschien in een vreemd land ver van allen familietroost.

Duurbare Echtgenoot, wat slaat het scheidensuur toch vroeg en hoe pijnlijk valt zoo 'n afsterven; wij hebben vreugde en wee slechts enkele jaren gedeeld en nu moet ik heen, wanneer ik U nog zoo verkleefd was... doch betrouw op God... waak en zorg voor onze lieve kinderen en spreek hun soms met liefde over hunnen afgestorven vader, die hen zoo zeer beminde.

Lieve kinderen, aanhoort de laatste bede van uwen vader: weest den Heer getrouw en aan moeder gehoorzaam en bidt met moeder veel voor mijne zielerust.

H. Hert van Jesus bescherm België. 300 d. afl.
H. Maria, koningin van vrede, bid voor ons.

ZELE. — DRUK OD. BRACKE-NELIS.

Petrus overleed 1 dag voor zijn 39^{ste} verjaardag na 9,5 maand ballingschap