

Van Langenhove Cesar

Zele 2 september 1899

Brussel 11 mei 1944

Burgerlijk slachtoffer



Cesar wordt geboren te Zele-Zandberg op 2 september 1899 in het gezin van Urbaan Van Langenhove en Permentier Augusta.

Bij het huwelijk van de ouders was er reeds een voorkind Philemon Permentier (°1896) dat erkend werd en verder door het leven zal gaan als een "Van Langenhove". Na Cesar komen nog Michael (°1901), Eugenia (°1903 - +1903) en Maria (°1904).

Op 24 oktober 1916 wordt de wever als werkloze door de Duitsers opgeëist. In Dendermonde wordt hij samen met honderden Zelenaars op de trein gezet met onbekende bestemming. Velen dachten richting Duitsland maar de bestemming was Mézières in Frankrijk.

Cesar wordt hier te werkgesteld om aan de Hindenburglinie te werken. Het werk is loodzwaar en de ontberingen enorm. Volgens het Zeels archief is de 18-jarige Cesar op 3 januari 1917 ziek (hartproblemen en ontbering) naar Zele teruggekeerd.

Na de oorlog dient hij zijn militaire dienst te vervullen. De lichte 1918-1919 is de eerste na de Eerste Wereldoorlog. Zijn naam is niet terug te vinden bij de jongens die in onbepaald verlof worden gestuurd. Er kan worden aangenomen gezien hij werd opgeëist hij vrijstelling van legerdienst geniet. Ook bij de mobilisatie op 1 september 1939 komt zijn naam niet voor.

Cesar huwt te Zele in 1921 met Maria-Angelina Seymortier. In het gezin worden 4 kinderen geboren: Theophiel (°1921), Urbaan (°1922), Simonne (°1927) en Marcel (°1931).

Zoon Theophiel wordt op 20 november 1942 door de Duitsers opgeëist en naar Braunschweig gezonden.

Tijdens de bezettingsperiode werkt hij bij de firma Schumann als arduinzager. Dagelijks rijdt hij met zijn fiets naar Brussel tot dat de fietsbanden versleten zijn en nieuwe niet meer betaalbaar zijn. Cesar besluit om dan per trein naar zijn werk in de hoofdstad te sporen.

In de loop van de namiddag van 11 mei 1944 voert de 8^e Amerikaanse luchtmacht met haar B-17 bommenwerpers een aanval uit op onder andere Brussel en Brussel-Zuid. Er vallen in totaal 104 bommen op de stationsites en omgeving. De aanval is in de annalen gekend als Mission 351.

Cesar is op dat ogenblik aan het werk en geraakt tijdens deze zware luchtaanval zwaar verminkt. Hij is vrijwel op slag dood.



De 44-jarige Cesar wordt begraven op het oude burgerlijk kerkhof van Evere.

Slechts 1 maand na de tragische dood van zijn vader mag zoon Theophiel in verlof komen. Hij is op 10 juni 1944 thuis en duikt onder. Op 26 augustus 1944, tijdens de nacht en 1 week voor de bevrijding, wordt hij gevat, bewusteloos geslagen en naar Duitsland weggevoerd. Hij verblijft opnieuw te Braunschweig tot 15 april 1945.

Bronnen

COENE Frank, bidprentje
GEMEENTEARCHIEF Zele
QUINTYN Etienne, Tussen Pletwels en Bookhamers (Zele 1940-45), Eigen beheer (1981)